



Ter nagedachtenis aan

ELISABETH JACOBA GIJSBERS

weduwe van

JOHANNES GERARDUS PAPE

Zij werd geboren op 18 oktober 1922 te Velp (bij Grave) en overleed, na voorzien te zijn van het sacrament der zieken, op 15 juli 1992 te Stad Delden.

Kort na haar huwelijk in 1961 vertrok zij, samen met haar man, naar Canada.

Tien jaar later kwamen zij voorgoed terug naar Nederland. Na een kort verblijf in het verzorgingshuis Jan Lukaskamp te Delden overleed haar man op 20 augustus 1974.

In diezelfde tijd begon zich ook haar ziekte te ontwikkelen, waardoor zij langzamerhand helemaal verlamd raakte.

Op 28 juni 1976 werd zij opgenomen in het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden, waar zij verbleef tot aan haar overlijden. Zij overleed zacht en kalm in het geloof dat zij terugkeerde naar haar Schepper en Heer.

In haar jonge jaren stond zij bekend als een levenslustige vrouw die dol was op kinderen en ook altijd kinderen rondom zich verzamelde. Het moet voor haar dan ook een zeer zware slag zijn geweest toen haar drieling kort na de geboorte overleed. Ondanks deze slag en ondanks de zich langzaam openbarende ziekte bleef zij een opgewekte en diepgelovige vrouw.

Zij was graag op het verpleeghuis en was tevreden over de verzorging die ze daar mocht ontvangen. Zolang zij kon kwam zij iedere zondag naar de H. Mis en toen dat onmogelijk werd, was zij dankbaar voor de wekelijkse H. Communie.

Daarom mogen wij geloven en vertrouwen dat zij nu de rust heeft gevonden die zij hier op aarde moeilijk kon vinden.

Vol vertrouwen mogen wij dan ook bidden: Heer geef haar de eeuwige rust en moge het eeuwige Licht haar verlichten.