

Ter innig-dankbare herinnering aan

PETRONELLA GIJSBERS

weduwe van

JOHAN BIJSTERVELD

Zij werd geboren te Stiphout op 1 juli 1897 en overleed te Eindhoven op 11 maart 1983, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Eens zei Jezus tot zijn leerlingen: "God, die in het verborgene ziet, zal het u belonen". Deze woorden doen ons hoopvol vertrouwen dat deze overleden moeder en oma een grote beloning van God mag ontvangen nu haar leven in ons midden ten einde is.

Zij heeft immers nooit geleefd om op te vallen bij de mensen en bewondering te oogsten. Zij heeft alleen willen leven in grote toewijding voor haar gezin: niets was haar ooit teveel en meer dan met woorden leerde zij haar kinderen door haar goede voorbeeld wat goed en waardevol is. Wie zal de liefdevolle zorgen tellen welke zij dragen heeft in moeilijke oorlogstijden en voor het welzijn van haar man en kinderen; - wie heeft weet van de vele gebeden waarin zij God vol vertrouwen te hulp riep?

Ja, zij geloofde dat God te hulp kwam aan wie vol vertrouwen zijn hulp inriep met een

oprecht hart, en wetend van eigen menselijke zwakheid en kwetsbaarheid.

Tot het laatst toe heeft zij gebeden in de dagelijkse Eucharistieviering en in het rozenkransgebed Maria als haar hemelse moeder aangeroepen. Het gaf haar grote steun in haar levensavond en deed haar het einde van haar leven vol vertrouwen aan God toevertrouwen. Omgeven van haar kinderen, dankbaar voor hun hartelijke liefde en voor alle goede zorgen welke zij had mogen ontvangen, is zij uit dit leven heengegaan, begeleid door het gebed van haar kinderen.

Ten afscheid kunnen haar kinderen en haar kleinkinderen, van wie zij ook zo zielsveel hield, eenstemmig zeggen:

"Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart;
je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart".

Moge zij samen met haar man voor altijd de hemelse vreugde genieten en moge het ons gegeven zijn haar eens weer te zien in het hemels koninkrijk.

Voor de vele blijken van medeleven betoond bij het overlijden en de begrafenis zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen,