



In liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

Anna Fransen – Gilbers

Geboren in De Lutte op 6 september 1907,
als zevende in een gezin van acht kinderen.
Gestorven in Oldenzaal op 23 januari 2001.

Zij was voor ons de allerliefste moeder.
Een sterke vrouw die reeds op jonge leeftijd
met vader een zaak begon en naast haar
drukke zakelijke werkzaamheden haar acht
kinderen alle liefde en aandacht schonk.

Een bescheiden mens die de gave had
zonder op de voorgrond te treden, te laten
merken dat ze er was.

Een diep gelovige vrouw die ook bij tegen-
slagen kracht en steun vond in het gebed.
Toen haar kinderen het ouderlijk huis ver-
lieten, was zij de bindende factor in het
gezin.

Genieten kon ze als ze op haar verjaardag
alle kinderen en kleinkinderen om haar
heen had.

Wij danken God dat wij kinderen mochten
zijn van zo'n lieve moeder.

Voor Uw medeleven danken wij U hartelijk.