





Een fijne en dankbare herinnering aan

Gerard Gilbers

echtgenoot van Marietje Kloese

Hij werd geboren in De Lutte op 28 augustus 1929. Hij overleed in het ziekenhuis van Oldenzaal op 3 december 1997. We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens een Eucharistieviering in de H. Drieëenhedskerk op 6 december 1997, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Hengelosestraat in Oldenzaal.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, nemen we afscheid van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. Met veel energie en plezier heeft hij zijn hele leven lang in het aannemersbedrijf van zijn vader aan de Benteimerstraat gewerkt; later samen voortgezet met zijn broer Frans.

De afgelopen zes jaar zijn voor hem erg moeilijk geweest. Zowel lichamelijk als geestelijk kreeg hij veel te verwerken. Hij werd gedwon-

gen om afstand te nemen van de zaak, iets wat hem zwaar viel. Hij had nog zoveel plannen, maar wat er precies in hem omging weten we niet zo goed: hij was niet zo'n prater, hij wilde anderen niet tot last zijn.

Hij was niet veeleisend en snel tevreden.

Zijn gezin en zeker zijn kleinkinderen betekenden veel voor hem. Zij waren het die hem inspireerden tot het maken van de meest uiteenlopende dingen zoals speelgoed.

Lieve pa, in de laatste weken zagen we je zinderogen achteruitgaan, ondanks de goede verzorging in het ziekenhuis. Er moest volgens je eigen zeggen een oplossing komen, die we graag anders hadden gezien. Nu je niet meer bij ons bent hopen we dat je je rust gevonden hebt. In onze gedachten zul je altijd bij ons zijn.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor de vele bliken van belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, willen wij u hartelijk bedanken.

Marietje Gilbers-Kloese
Kinderen en kleinkinderen