



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Gerardus Johannes Gilbers.

weduwnaar van

JOHANNA GROOTE BEVERBORG.

geboren 3 November 1847. voorzlen van de
H. Sacramenten der Stervenden overleden
30 November 1927 en begraven 5 December 1927
op het R. K. Kerkhof te De Lutte.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spreuken XVI. 31.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, kost-
baar als het eind van den welbesteeden arbeid,
als de voltooide overwinning, als de deur des
eeuwigen levens, als het begin der volmaakte
rust en veiligheid.

H. Bernardus.

De Heer is mijn steun, mijn toevlucht en mijn
Verlosser. Mijn God is mijn helper, op Hem en
Zijne barmhartigheid heb ik mijn vertrouwen
gesteld.

Ps. XVII, 3.

Welaan, mijne kinderen, luistert naar uwen
vader, dient den Heer met oprechtheid en zoekt
te doen, wat Hem welbehagelijk is.

Bidt voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader. — Wees gegroet.

G. J. Oosterbroek, Koster, De Lutte.