



Gedenken wij in ons gebed

## Gerhard Gilbers

Gerhard werd geboren op 28 juli 1914 te De Lutte en hij overleed op 24 januari 2000 in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal. Na een plechtige Uitvaartmis op 28 januari 2000 in de parochiekerk van de H. Plechelmus te De Lutte werd hij ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

*"Ik prijs U, vader, Heer van hemel en aarde"  
( Mt. 11,25 )*

Gerhard was een mens met een eigen levensstijl. Hij was graag thuis op de boerderij aan de Beuningerstraat.

In dit huis werd hij geboren. Hier heeft hij vele gelukkige jaren mogen doorbrengen.

De band met broers en zussen, de contacten met de burens, het wonen in De Lutte: dat alles gaf hem voldoening en innerlijke rust.

Als jager kon hij van de natuur volop genieten. Met de verrekijker observeerde hij het wild en dat gaf hem een goed gevoel.

Thuis op de boerderij was hij altijd druk met het vee, de schapen en kippen.

Ook het geloof hoorde bij zijn leven. De wekelijkse kerkgang betekende veel voor hem.

Maar ook de deelname aan de Gerardusprocessie te Overdinkel deed hem goed.

In vele opzichten heeft hij van een mooie levensavond mogen genieten.

Met het klimmen van de jaren moest hij het rustig aan doen.

Hij was God dankbaar dat hij op zijn eigen, vertrouwd plek kon blijven wonen.

Op de gezegende leeftijd van 85 jaar heeft God hem tot zich geroepen. Dat hij nu die vrede mag ontvangen, die Christus ons gebracht heeft.

Heer, schenk hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem.

*Dat hij moge rusten in vrede.  
Amen.*

Voor uw gebed en uw medeleven na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom danken wij u van harte.

Het is ons tot sterkte en troost in deze dagen van afscheid.

Fam. Gilbers - Weusthof

Januari 2000