



Ter gedachtenis aan

Henk Gilbers

echtgenoot van Thea Holthaus

Geboren te Ginneken en Bavel, 28 mei 1921

Overleden te Enschede, 15 maart 2003

"Wat sas as dös was kaans"

Deze Twentse lijfspreuk is typerend voor je bescheidenheid, maar, lieve papa, wat kon je ontzettend veel. Mama en wij kinderen hebben altijd op je gesteund en we zijn je dankbaar voor je positieve levensinstelling, je gezelligheid en je oprechte interesse in de mensen om je heen. We zijn vooral dankbaar dat we deel mochten uitmaken van je lange en gelukkige leven.

Je bent en zult altijd een heel sterk voorbeeld voor ons zijn en we zullen ons uiterste best doen om je opgewekte en blijmoedige manier van leven voort te zetten. Je hebt ons geleerd te genieten van het leven, van een goed glas wijn, van muziek, de zee, vogels in het bos, maar daardoor ook vooral van jou.

Lieve papa, bedankt voor je liefde, je onbaatzuchtigheid en je steun in alle fijne jaren. Wij zijn trots op jouw geweldige karakter. Mama en wij bidden dat God je nu de zo verdiende eeuwige rust zal schenken. In de hemel gaan ze een geweldige tijd tegemoet, maar wij zullen je hier heel erg missen.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn dierbare man, onze lieve vader en grootvader, betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Gilbers