



*We missen je.  
Maar jouw levenslust geeft ons  
de kracht om verder te gaan.*

## Theo Lambertus Gilbers

echtgenoot van  
Carla Gilbers - Houthuijs

Je bent geboren op 11 februari 1940 in Losser en bent na het zo sterk dragen van deze onverslaanbare ziekte, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in Nijmegen overleden op 23 september 2005. De uitvaartmis vond plaats in de O.L. Vrouw van Lourdes kerk waarna we je naar je laatste rustplaats op de begraafplaats Jonkerbos hebben begeleid.

Je bent opgegroeid als vijfde uit een gezin van elf kinderen. Twee broers en acht zussen waarmee je lief en leed hebt gedeeld en waarover jij altijd vol liefde en genegenheid sprak. Deze sterke familieband heeft je geholpen om op een positieve manier in het leven te staan en dat heb je ook altijd overgedragen op alle mensen om je heen. Je was een erg geliefde man. Iedereen waardeerde je rustige maar erg zonnige karakter.

Na op zeer jonge leeftijd al je eerste vrouw Ria te hebben verloren, heb je toch de kracht en liefde gevonden om samen met je twee jonge kinderen verder te gaan. Je bent toen Carla tegengekomen: je lieve vrouw en nieuwe moeder voor Mark en Cynthia. Dochter Ilja uit dit tweede huwelijk maakte jouw gezin weer compleet. Ook hun partners en jouw kleinkinderen hebben jou leren kennen als een vrolijke en levenslustige man die openstond voor iedereen en die met zijn Twentse humor altijd voor een stuk gezelligheid zorgde.

Je hebt ons de mooie dingen van het leven laten zien: fijne vakanties naar zonnige oorden, je specifieke muziekkeuze onderweg daar naartoe, je avontuurlijke, creatieve en sportieve instelling om nieuwe dingen te proberen en je aantrekkingskracht voor water en de natuur.

Door de ziekte die toesloeg kreeg je leven een onverwachte, nare wending. Je was krachtig en sterk maar was moe gestreden. We zijn trots op je en erg dankbaar om wat je ons hebt gegeven. Je hoeft niet meer te vechten. Het gemis is onbeschrijfelijk, maar het is goed zo.

Uw medeleven en belangstelling tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve pa, schoonpa en fijne opa zijn een grote steun voor ons geweest. Hartelijk dank daarvoor.

Carla,  
Mark en Jana, Cynthia en Brian,  
Ilja en Bob, Karolina, Mariska