



In dankbare herinnering aan

ANTOON VAN GILS

Antonius Henricus Maria

geboren 6 september 1928 te Moergestel
en overleden op 24 november 1993
eveneens te Moergestel, waarna wij hem
te rusten hebben gelegd op het
parochiekerkhof op 29 november d.a.v.

Vandaag nemen wij afscheid van Antoon, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en fijne opa.

Samen met hem hebben wij een leven vol liefde en vriendschap gekend, waar wij met goede herinneringen aan terug denken.

Te vroeg hebben wij van hem afscheid moeten nemen, hij had nog zoveel willen doen.

Na zijn huwelijk is hij met Riet in Tilburg gaan wonen. Hier hebben zij achttien jaar met plezier gewoond en is hun gezin uitgebreid met drie jongens.

Voor Antoon kwam zijn gezin op de eerste

plaats en het liefst ging hij gezamenlijk kamperen in de caravan. Maar Antoon genoot niet alleen in de vakanties, heerlijk vond hij het om zijn vrije zaterdag door te brengen in de stad tussen de mensen.

Vele hobby's had hij, zoals fotografie, auto's, vliegtuigen en lezen. De laatste jaren van zijn leven werden met vreugde gevuld door zijn kleinkinderen. Het verlies van zijn oudste kleinkind Basje heeft hem dan ook zeer aangegrepen.

De fabriek heeft een belangrijke plaats in zijn leven gehad. Het personeel was hem zeer dierbaar, lief en leed deelde hij met hen. Schoenen waren een onmisbaar onderdeel van zijn leven, vooral de technische kant had daarbij zijn aandacht. Hij was trouw aan zijn leveranciers en de schoenfederatie.

Pa, wij zullen je missen, je was altijd vol belangstelling voor ons. Je hebt ons veel meegegeven en jouw leven was voor ons zeer waardevol.

Dag lieve opa!