



In Memoriam

Bid voor de Ziel van Zaliger
**ELISABETH ADRIANA
VAN GILS,**

geboren te Zevenb. Hoek 6 September 1917
en na een noodlottig ongeval den 23 April
1940 te Ginneken overleden en begraven op
het R.K. Kerkhof te Zevenb. Hoek.

Zie hier ben ik Heer: Gij hebt mij geroepen.
I Kon. III. 9.

Zalig, die waakt en zich onbevlekt bewaart.
Openb. 16. 15.

Op U, o Heer, vertrouw ik; ik zal niet
beschaamd worden in eeuwigheid.

Hymn. Te Deum.

Dierbare Ouders, ik moet U verlaten. Wel
smart het mij U ooit te hebben bedroefd,
maar toch moet ik U zeggen: ik sterf gerust
en gelukkig. Verzekerd van Uw vergiffenis
hoop ik dat de Goddelijke barmhartigheid
mij wel zal gelieven op te nemen in de
hemelsche vreugden en mij vergunnen zal U
van daaruit te vergelden wat uwe goedheid
voor mij gedaan heeft.

Gebod

Om Uwe liefdevolle goedheid, bidden wij
U, o Heer, heb medelijden met de ziel uwer
dienaressen en maak haar, onttrokken aan 't
bederf der sterfelijkheid, deelgenootte aan de
eeuwige verlossing.

Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)