

Ter dankbare herinnering aan
Gesina Johanna van Gils
echtgenote van
Karel Johan Heupink.

Zij is op 10 augustus 1919 te Losser geboren. Zij overleed onverwachts tijdens haar vakantie in Spanje op 27 september 1986. Wij legden haar 7 oktober d.a.v. te ruste op het R.K. kerkhof te Overdinkel.

Moeder was met vader op vakantie, samen zouden ze genieten van de heerlijke zon, de mooie natuur in Spanje. Moeder was op reis en het werd haar laatste reis. Samen met vader genoot ze van de zon, de vrijheid en gezelligheid.

Totdat zij plotseling ziek werd, zeer ernstig ziek. In de vreemde moest zij in het ziekenhuis vertoeven : een vreemde omgeving ; niemand die haar verstond en begreep . . . toch knapte zij ogenschijnlijk weer op ; zij was blij dat de kinderen naar haar toekwamen.

Hoe groot was de teleurstelling toen zij zo onverwachts was heengegaan, terwijl vader en de kinderen naar haar onderweg waren. Wat moeder beteken-

de zal nu des te meer gevoeld worden nu zij niet tastbaar meer bij ons aanwezig is. Haar grote zorg voor haar man, kinderen en kleinkinderen zullen we missen. Moeder was altijd bezig, altijd zorgende voor degenen van wie zij hield.

Wij zijn God dankbaar voor deze goede vrouw, moeder en oma. Wij zullen haar niet vergeten.

Wij bidden dat de goede God haar rust, liefde en vreugde mag schenken.

Voor uw blikken van belangstelling en medeleven, betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, betuigen wij onze oprechte dank.

K. J. Heupink
kinderen en kleinkinderen