

In dankbare herinnering aan

GEZIENA GEERTRUIDA BERENDINA MARIA
VAN GILS

Zij werd geboren 9 mei 1913 te Oldenzaal en zij overleed, getroost en gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, 28 december 1985 te Oldenzaal.

Na de heilige Eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk op 2 januari 1986 werd zij begraven op het kerkhof te Oldenzaal.

*"Maar midden in de nacht klonk er geroep:
Daar is de bruidegom; trekt hem tegemoet.
En die klaar stonden traden met Hem binnen
om bruiloft te vieren" (Mt. 25)*

In vrede, in volle overgave en berusting, in de stilte van de nacht en klaar voor de komst van de Heer, is ons aller "Sientje" gestorven. Wij zullen haar missen, vooral Truus met wie zij bijna vijftig jaar in trouwe vriendschap is opgetrokken. Veel herinneringen aan haar zullen we als een kostbare gave koesteren. Hier op aarde heeft ze beproevingen gekend en het kruis gedragen. Ze zal verdriet en zorgen hebben gehad om het verdriet en zorgen van anderen. Want velen, jong en oud, hebben aan deze wijze, eenvoudige en zwijgzame vrouw hun leed en vragen toevertrouwd. Zij kon luisteren en zwijgen, twee schitterende talenten.

Alleen God weet hoeveel goed zij heeft gedaan.

We zijn zeer dankbaar voor alles wat zij heeft betekend en gedaan. Sientje, klein en zwak als ze was, bezat een grote innerlijke kracht, de gave van onderscheid en veel levenswijshoud. Zij heeft geleefd vanuit een groot geloof en vanuit de troost en steun die ze vond in het kruis van Jezus Christus. Daarom zal ze nu de waarheid ondervinden van het woord van onze Heer: "Wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven".

En in de onuitsprekelijke heerlijkheid bij God zal ze met Maria, onze hemelse Moeder, nu jubelen:

*"Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest
om God mijn redder:
daar Hij welwillend neerzag
op de kleinheid zijner dienstmaagd".*

Zij ruste in vrede.

Voor Uw blijk van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn lieve vriendin, onze zuster en schoonzuster zeggen wij U hartelijk dank.

Uit aller naam:

G. J. Boerrigter
Familie van Gils

Oldenzaal, januari 1986