



In dankbare herinnering aan

Hermanus Johannes van Gils
Herman

* 20 - 05 - 1933

† 08 - 05 - 2006

Herman van Gils werd geboren in Overdinkel.
Met Annie was hij 41 jaar getrouwd.

Herman kwam uit een boerengezin en tijdens
zijn huwelijk is hij van de boerderij verhuisd
naar het dorp Losser. Zijn hele leven heeft hij
van de natuur en de dieren gehouden.

Herman had een zachtaardig karakter en was
een man van weinig woorden.

Zijn liefde voor het gezin liet hij op zijn eigen
manier blijken.

Bij hem was je altijd welkom.

Herman, Pa en Opa, bedankt voor alles wat je
voor ons was.

Voor uw medeleven en belangstelling bedan-
ken wij u hartelijk.

Annie, kinderen en kleinkinderen.

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt, ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans