





Moge in onze gedachten en gebeden  
voortleven

**JOANNA HENRICA MARIA  
NIERS—VAN GILS**

echtgenote van  
Frederik Johannes Jozef Niers.

Ze werd geboren te Moergestel op  
10 januari 1930 en overleed te  
Enschede, gesterkt door het Sacra-  
ment der zieken, op 4 maart 1983.

Ze werd aldaar begraven op de  
Oosterbegraafplaats op 8 maart 1983.

Ze was een creatieve vrouw wat ze  
zowel uitte in haar hobby's en vak als  
in haar omgang met mensen. Zoals ze  
weefde zo leefde ze, precies, nauwge-  
zet en met grote regelmaat.

In de loop van haar leven was ze  
niet gewoon zich neer te leggen bij de  
meest voor de hand liggende oplos-  
sing, maar altijd probeerde ze er iets  
bijzonders van te maken.

Ze trad niet graag op de voorgrond  
maar wanneer ze haar mening gaf,  
was die weloverwogen en ze probeer-  
de daarbij nooit anderen te kwetsen.  
Waren echter de problemen onvermij-  
delijk, zoals dat tijdens haar laatste  
ziekte 't geval was, was ze door haar  
sterk geloof haar medemensen en  
vooral ons tot steun.

Mama, we wisten dat we afscheid van  
je moesten nemen. Je vroeg naar de  
zin van dit alles... een zo echt men-  
selijke vraag. — Maar zoals je je zorg  
over ons uitsprak, zo sprak je ook je  
dankbaarheid uit voor de attenties en  
de vele mooie momenten.

We blijven dankbaar voor het vele  
goede dat je ons gegeven hebt.

Je was het middelpunt van ons gezin.

---

Voor Uw bliken van meeleven, tijdens  
haar ziekte en na haar overlijden,  
betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Niers

Multatulistraat 10