

In onze gebeden gedenken wij

JOHANNES VAN GILS

weduwnaar van

MARTINA PETRONELLA CUIJTEN

Geboren te Oosterhout 22 juli 1903.
Overleden te Geldrop 8 januari 1983.
Begraven op het kerkhof van de H. Clemens-
parochie 12 januari 1983 te Nuenen.

Grote zorgzaamheid, eenvoud, diep geloof
en hard werken waren kenmerken van zijn
leven. Zo zal hij in onze dankbare
herinnering blijven voortbestaan.

Zijn laatste levensjaren bracht hij door
in de beschermende sfeer van
huize „Nazareth” te Best waar hij
zich bijzonder goed thuisvoelde.

Steeds vaker zei hij: „ik ben er klaar
voor, ik wil naar ons moeder”.
In aanwezigheid van alle kinderen en
gesterkt door de H. Sacramenten heeft
vader berustend afscheid genomen.

Voor de vele blijken van medeleven betoond
bij het overlijden en de begrafenis van onze
zorgzame vader en opa betuigen wij U onze
hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen van Gils.