



LISETTE VAN GILS

geboren 19 september 1919

overleden 29 april 1996

-

Wij danken u voor de warmte die moeder en wij mochten ervaren tijdens haar ziekbed en voor de belangstelling en blijken van medeleven in deze moeilijke dagen.

Huub, Lèneke, Jan, Mathieu
en de kleinkinderen

Op tweede paasdag ontving zij bij volle bewustzijn het sacrament der zieken. Daarna ging haar gezondheid snel achteruit, tot we maandagavond 29 april mochten en moesten vaststellen dat langer lijden haar bespaard bleef. "Mochten" voor haar, maar "moesten" voor ons, want een warme plek zullen we moeten missen.

Jarenlang kenden we haar gastvrijheid: ze genoot ervan mensen om zich heen te hebben en spande zich graag in om het haar gasten naar de zin te maken.

In mei 1993 verhuisde ze naar verzorgingscentrum "Het Laar" omdat zelfstandig wonen niet langer mogelijk was: ze werd afhankelijk van anderen. Dat kostte haar moeite. Met name de beperking van de mogelijkheden om met anderen in contact te zijn deed haar pijn. Zij wist daarmee om te gaan.

Zoals zij dat ook eerder wist te doen met zorgen in haar en ons leven.

Veel energie putte zij uit de belangstelling, de aandacht en de zorg die zij van haar omgeving mocht ervaren.

Die energie is opgebruikt, zij is van ons weggegaan.

*Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht, want je bent er nog.*