



Ter vreugdevolle herinnering aan :

ATHUUR VAN GLABBEEK

Zoon van Johan en Riet van Glabbeek
en broer van Wijnanda en Joan.

Geboren 13 april 1965 te Beneden-Leeuwen.

Overleden 27 mei 1984 in het
Radboudziekenhuis in Nijmegen.

†

Na een kort rusteloos leven van knokken voor zijn doelen, die de laatste jaren bijna niet te verwezenlijken waren, hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van onze Athuur.

Met zijn rusteloze natuur en hart voor dieren en bijpraten met zijn vrienden zou een verdere voortzetting van zijn leven een kwelling zijn geweest.

Ondanks de ernst van de ziekte en de pijn die daar ongetwijfeld mee gepaard ging, wilde hij niemand lastig vallen met klagen, maar probeerde met liefdevolle zorg het leven van de zijnen te veraangenamen.

Voor zijn ouders, zusjes en zijn vele vrienden op wier regelmatig gezelschap hij erg gesteld was betekent dit heengaan een groot verlies, temeer omdat het hen zo plotseling overvallen heeft.

Slechts de herinnering aan een opgeruimd verleden, aan de goedheid en spontaniteit van deze jongen rest hen nog.

Moge deze herinnering uit grote dankbaarheid en waardering nog lang in hun hart bewaard blijven.

Dat hij nu eindelijk rust in vrede !

In deze voor ons verdrietige dagen was Uw veler medeleven voor ons een troost.
Daarvoor aan U onze oprechte dank.

J. M. van Glabbeek
H. J. M. van Glabbeek - van Heertum
Wijnanda
Joan