



Ter gedachtenis aan

PATER CHRISTOFOOR
Johannes Adrianus de Goede

Geboren te Amsterdam 13 augustus 1919.

Ingetreden in de Abdij O. L. Vrouw van
Koningshoeven, te Tilburg, 20 augustus 1942.

Geprofest 29 september 1944.

Priester gewijd 19 maart 1949.

Overleden 16 mei 1994.

Begraven op het kloosterkerkhof 19 mei d.a.v.

Voor iedere christen geldt Jezus' boodschap: „Wie mijn leerling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mc. 8,34). Maar het leven van P. Christoffoor is wel op een heel bijzondere wijze door het kruis getekend. Reeds bij het begin, in het volgen van wat hij zijn roeping meende; zijn aanvankelijk ideaal, nl. op missionaris te worden, ging niet door.

Na enige jaren van werken en zoeken in de maatschappij, trad hij in in de Abdij O. L. Vrouw van Koningshoeven, te Tilburg. Hiertoe was hij waarschijnlijk geïnspireerd door het voorbeeld en de aansporing van een ver familielid, die van missionaris trappist was geworden. De eerste jaren van zijn kloosterleven verliepen normaal zonder buitengewone beproevingen. In 1964 leek het zelfs, dat hij als trappist nog iets van die missie-idealisme mocht verwezenlijken, toen hij naar onze Stichting O. L. of Victoria in Kenya gezonden werd. Hier leidde hij het monastieke leven en maakte zich verdienstelijk door zijn bijdrage in de omschakeling van het latijnse, gregoriaanse koorgebed naar het

Engelse en een andere toonzetting. In 1967 verbond hij zich door de gelofte van stabiliteit definitief aan de Gemeente van O.L. of Victoria, totdat hij, aangetast door een gedeeltelijke verlamming, in 1971 repatriëerde. Na verschillende medische ingrepen en maandenlange therapie in Heliomare herstelde hij zover, dat hij met behulp van twee armkrukken zich in huis behoorlijk kon verplaatsen en buitenshuis door een aangepaste driewieler. Zo heeft hij jarenlang het volledige monastieke dagrooster, nachtofficie inclusie, kunnen volgen. Langzaam kwam hij tot de aanvaarding van zijn handicap. Voor velen is hij vooral in het gasthuis door woord en voorbeeld een steun geweest in hun opgang naar God. Zelf voedde hij zijn geestelijk leven - zijn hoofd en zijn hart - aan de bronnen van Gods Woord en visueel door het aandachtig beschouwen van fotografische weergaven van eenvoudige of belangrijke gebeurtenissen uit het leven en de geschiedenis. „Moge hij nu Gods Aanschijn aanschouwen en aan Zijn Beeltenis zich laven” (Ps. 17.15).
Dat hij ruste in vrede.

Voor uw gebeden en belangstelling bij zijn ziekte en overlijden betuigen wij U onze oprechte dank.

Abt en monniken van
Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven
Familie de Goede.