



Ter dankbare herinnering aan

**Aleida Maria Golbach**

Lies

Echtgenote van Eduard Golbach

Zij werd geboren op 12 juli 1921 in de Mekkelhorst (Beuningen) en overleed voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken op 2 november 2004 in "Huize Sint Jozef" te Weerselo.

Op 6 november 2004 hebben we haar voor het laatst in ons midden gehad tijdens de eucharistieviering in de H. Plechelmus te Deurningen, waarna we haar te ruste hebben gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

Lies groeide op in de Mekkelhorst en bezocht de school in Denekamp. Ze wilde wel graag doorleren, maar ging al spoedig aan het werk onder andere in het ziekenhuis. En ze werkte ook bij enkele voor- aanstaande families, waar ze leerde koken.

Ze trouwde met Eduard Golbach op 27 juni 1953, waarna ze samen aan de Hengelsestraat in Deurningen gingen wonen. Na de geboorte van dochter Agnes heeft zij samen met haar man gebouwd aan de toekomst. Haar energie en liefde voor het café en het koken legden ze samen vast in een florerende zaak. Ze werkte hard en daarnaast zorgde ze ook voor haar man en de kinderen Agnes,

Louis en Gerdy. Ze was voor haar kinderen een zorgzame moeder en vroeg weinig voor zichzelf. De zaak bleef wel altijd veel tijd vragen. Eén week per jaar was speciaal voor het gezin, dan werden er dagtochtjes gemaakt. Later, toen de kinderen groot waren, ging ze samen met haar man een weekje naar Valkenburg. Ze was een gelovige vrouw en is ook enkele keren naar Lourdes geweest. In 1982 ging ze met haar man Eduard in het huis naast de zaak wonen en dat is haar zwaar gevallen. Ze bleef nog lang meewerken, omdat dat haar lust en haar leven was. Aan de Reininksweg heeft ze erg genoten van haar kleinkinderen, deze waren haar alles.

Enkele jaren geleden werd er bij haar een hartkwaal geconstateerd. Ze verwachtte na een operatie goed herstel, maar dat bleef uit en ze trok zich steeds meer terug. Het leven viel haar moeilijk. Ze ging samen met haar man in "Huize Sint Jozef" in Weerselo wonen. De laatste drie jaren gingen moeizaam voorbij. Ook voor haar man en kinderen was het moeilijk te accepteren dat ze nog zo weinig levenslustig was. Vorig jaar heeft ze nog samen met haar man en kinderen het gouden huwelijksfeest gevierd. Nu is Lies op Allerzielen rustig gestorven in het bijzijn van haar dierbaren.

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven en uw gebed na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma.

Eduard Golbach  
Kinderen en kleinkinderen