

Een fijne en dankbare herinnering aan

Bernardus Hendrikus Jozef Goossen

Geboren te Enschede op 16 maart 1941

Overleden te Losser op 28 mei 2006

echtgenoot van

Helena Maria Geertruida Stroink

Heel even maar schrijf ik mijn brief,
Ook al in de verte heb ik je ook zo lief.
Al kwelt mij het heimwee, ik weet dat het moet,
Straks is het weerzien zo immer zo zoet.
Schat, op die foto vlak naast mijn bed,
Tussen de bloemen staat jouw portret.
En voor ik ga slapen zeg ik heel zacht,
liefste tot morgen Goede Nacht.

Leny

Lieve pa, nooit klagend, nooit vragend.....
Zelfs toen je zo ziek was zei je nog dat wij voor ons kind
moesten kiezen.

Dankjewel daarvoor.

Antoinet

Lieve papa, jij was voor mij een lieve en goede vader die
altijd voor me klaar stond.

Jij hield van de natuur, je vogels en je moestuintje. Vaak
kwam je op zaterdagmiddag een tas vol met vers geplukte
groente brengen en dronk je gezellig even een paar pilsjes
met een borrel. De laatste twee jaar ging dit niet meer door
die vervelende ziektes.

Ik hou van je.

Mirjam

Lieve pa, je hebt 't goed gedaan. Ik ben er beretrots op dat
je mijn vader was.

Je was een man van weinig woorden, maar resoluut en recht
door zee. We wisten wat we aan je hadden. Ook ben ik blij
dat ik je de laatste weken heb mogen verzorgen.

Veel liefs.

Ellen

Pa, we waren vrienden met weinig woorden, maar de
gedachten waren één en wisten wat we aan elkaar hadden.
Ik ben er trots op om een Goossen te zijn.

Ik zal je missen.

Hayco

Lieve opa, voor ons ben je veel te vroeg heengegaan. We
hadden je het liefst nog jaren bij ons gehad, maar helaas kan
dit niet meer.

We zullen oma vertroetelen.

Thijs, Danique, Nienke, Naomi, Esmee en Chemène