

*Je was sterk, moedig, humoristisch en fris van geest.  
We zullen jouw positieve levenshouding missen.*

Dankbare herinnering aan  
**Gradus Johannes Goossens**

Vader werd geboren aan de Voortseweg in Toldijk op 10 november 1917. Hij was de elfde in een gezin met twaalf kinderen. Op 19 oktober 1948 trouwde hij met Wilhelmina Hendrika Berentsen en weer kwam hij te wonen aan de Voortseweg. In deze voor hem zo geliefde buurtschap heeft hij zijn leven lang mogen wonen en werken.

Werken voor een groot gezin dat ze samen kregen, van de vroege morgen tot de late avond. Want voor hij 's morgens wegging en nadat hij 's avonds huiswaarts keerde moest het vee verzorgd en het land bewerkt worden. Daarnaast was er zijn grote zorg voor moeder. Gedurende vele tijden van ziekte stond hij haar bij met liefdevolle aandacht en verzorging. Na haar overlijden in 1994 vond hij troost in de omgang met zijn kinderen en ook zijn kleinkinderen namen hierbij een grote plaats in. Zo bleef hij midden in het leven staan en wist hij met zijn tijd mee te gaan. Hij was op de hoogte van het wereldgebeuren dat hij op de TV en in de krant op de voet volgde.

Toen hij tachtig jaar was ondernam hij een grote reis. Zijn eerste en enige vakantiereis naar zijn kleindochter in Zimbabwe (Afrika). Hiervan leeft hij erg genoten.

Genieten kon hij ook van zijn grote hobby, de jacht. Toen hij het lopen door het open veld niet meer vol kon houden liet hij zich er toch niet van weerhouden om nog mee te gaan.

De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit. Niettemin werd de tuin dit voorjaar gespit en stonden de plantenstekjes al klaar om buiten gepoot te worden. Hij leed er onder dat hij al de dieren om het huis zelf niet meer verzorgen kon. Met een enorme wilskracht hield hij zichzelf op de been om een ander niet tot last te zijn. Hij was een gevoelige man die slechts spaarzaam zijn emoties tot uiting bracht. Een man die niet tegen onrecht kon en eerlijkheid hoog in het vaandel had staan.

Op 19 april 2002 is hij toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de Eucharistieviering in de kerk van St. Jan de Doper te Keijenborg waarna zijn lichaam naast moeder ter ruste is gelegd op het parochiekerkhof aldaar. Wij die achterblijven mogen ons getroost weten met de woorden uit de Schrift: „De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard.”

Voor uw medeleven bij het overlijden van onze dierbare vader en opa zeggen wij u onze hartelijke dank.

Zijn kinderen en kleinkinderen.