



Dankbare herinnering aan

PIET GOREL

Hij werd geboren te Oldenzaal op 10 maart 1936 en overleed na het ontvangen van het Sacrament der Zieken in het Verpleeghuis „Gerardus Majella” op zondag 25 oktober 1992. We hadden Piet 29 oktober voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de H. Eucharistie in de kapel van genoemd tehuis en hebben daarna afscheid van hem genomen in het Crematorium „Enschede” te Usselo.

Gezond geboren en opgegroeid kwam Piet op jonge leeftijd de gevolgen van een bromfietsongeval met daarbij later een lange slopende ziekte niet meer te boven. Gedurende meer dan 25 jaar was hij steeds intensiever aangewezen op zorg van anderen.

Deze ontving hij bijna 20 jaar bij Lies en Arend in de Weerninkstraat. Hij kon daar genieten van de duiven en het onderhouden van de tuin. Hij was gek van voetbal en verzamelde graag voetbalplaatjes.

Piet had altijd veel zorg voor zijn uiterlijk en kon daar heel sekuur in zijn.

Toen zijn ziekte hem steeds meer lichamelijk en geestelijk verzwakte, werd een meer aangepaste verpleging noodzakelijk. In 1985 werd hij opgenomen in het Verpleeghuis „Gerardus Majella” te Denekamp, waar hij liefdevol werd verzorgd. Daar bezochten zijn zussen Lies en Manny hem met vaste regelmaat.

Nu Piet ons is voorgedaan naar God komt ons de kruisweg van zijn leven weer zo duidelijk voor de geest. Nu mag hij volop delen in het nieuwe leven van Jezus Christus. Dat bidden wij hem toe.

Piet, rust in vrede, leef gelukkig en denk bij God aan ons.

Wij zullen je hier ook niet vergeten.

Voor uw blijken van medeleven, betoond na het overlijden van Piet, betuigen wij U onze oprechte dank.

DE FAMILIE