

Ter liefde van Jezus' H. Hart
Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger
Mejuffrouw

Catharina Gorissen,
weduwe van den Heer
Leonardus Hubertus Roemen.

De dierbare overledene werd geboren te Haelen den 24 October 1849 en overleed te Roermond den 6 Januari 1909, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

In de vreeze des Heeren opgevoed, heeft zij van hare prilste jeugd af den Heer gevreesd en Zijne geboden onderhouden. (Tob. II. 13.) Zij zag niet om naar de ijdelheden der wereld; maar bewandelde, met de eenvoudigheid der kinderen Gods, de wegen der gerechtigheid.

Als voorbeeldige echtgenote en als bezorgde, teedere moeder heeft zij zich steeds onderscheiden, zoodat allen, die haar kenden, van haar kunnen getuigen: met vlijt en zorg heeft zij de wegen van haar huisgezin bestuurd en haar brood niet in ledigheid gegeten. (Spr. XXXI. 27)

Dierbare kinderen, bemint elkander met eene oprechte broederlijke liefde; treurt niet over mijn heengaan; want eens zullen wij elkander wederzien.

Bidt intusschen voor mij, opdat mijne ziel in vrede ruste

Jezus, Maria, Jozef, ik schenk U mijn hart en mijne ziel.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijnen doodsstrijd.

Jezus, Maria, Jozef, geef dat mijne ziel in Uw H. Gezelschap sterve.

Mijn Jezus Barmhartigheid.
