

Een dankbare herinnering aan

WILLEMEN VAN GORP

Geboren : 22 december 1923 in Teteringen.

Overleden : 20 april 1974 in Nijmegen.

Begraven : 24 april 1974 in Ulvenhout.

„Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf”.

Deze woorden drukken uit het ware leven van Willemien. „Ik bid veel voor alle mensen, van wie ik hou en ik ben heel gelaten. Mijn leven en lijden hebben zin gehad. Dit geloof ik beslist. Wees gerust, ik ben heel vredig”.

Dit waren haar eigen woorden, een week vóór haar sterven.

Willemien was een grote en grootse vrouw, waardig door haar eenvoud, goedheid en liefde. Zo hebben wij haar gekend en zo zal zij in ons blijven leven, ook al is zij gestorven.

Met een sterke wilskracht heeft zij - toen zij haar krachten voelde afzakken - gestreden om in gelovige overgave te kunnen zeggen : „Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”.

Gods wil is geschied in haar. Stil, ontroerd, bedroefd en dankbaar zijn wij om dit leven, om dit sterven.

Lieve Moeder, bij U laat ik een grote leegte achter, maar mij is het een troost te weten, dat Uw groot geloof deze leegte vol maakt. Eeuwig ben ik U dankbaar voor ons liefdevol samenzijn.

Wij, haar broers, zusters, familieleden, vrienden en bekenden hebben ervaren, dat Willemien onschatbaar rijk was door haar grote liefde voor de medemens. God, dank voor deze rijke schat, die voor ons een gave, een genade betekent.

Willemien, jij die nooit wilde rusten, het is Gods wil, dat je nu rust in vrede. Jij leeft, ook al ben je gestorven.

Voor uw deelneming, ons betoond bij het overlijden van Willemien van Gorp danken wij u hartelijk.

Fam. van Gorp

Ulvenhout, 24 april 1974