



In dankbare herinnering aan

Jan Gortemaker

echtgenoot van

Sien Steggink

Pa werd geboren op 31 mei 1926 te Denekamp.

Na een langdurige ziekte is hij overleden op 22 oktober 2003. Tijdens de gezongen uitvaart op 28 oktober in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Lattrop hebben wij afscheid van hem genomen en daarna zijn lichaam ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Pa was de jongste in een gezin van 6 kinderen, zijn moeder heeft hij niet gekend en toen hij 12 jaar was overleed zijn vader. Hij heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, toen hij van de lagere school kwam moest hij al voor zich zelf zorgen.

Hij was het liefst de tuinbouw ingegaan maar daar was, zoals hij zelf zei "niets in te verdienen". Toen hij in 1963 met ma trouwde en in Lattrop kwam te wonen heeft hij dan ook heel was uren in de moes- en bloementuin doorgebracht.

Hij was zorgzaam en in grote eenvoud heeft hij geleefd. Zijn grote trots waren zijn kinderen en zes kleinkinderen, alles konden zij bij hem gedaan krijgen.

Pa was een zeer gelovig man, hij putte veel kracht uit zijn geloof. Door zijn ziekte liet zijn gezondheid hem steeds meer in de steek.

Na een liefdevolle verzorging thuis is hij op 22 oktober ingeslapen. Wij zijn bedroefd dat we hem moeten missen, maar tegelijkertijd zijn we dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

Wij danken u voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Sien Gortemaker - Steggink
kinderen en kleinkinderen