



In dankbare herinnering aan

Hennie Gosemeijer

echtgenoot van

Paula Sanders

Hij werd geboren op 21 augustus 1923 op de boerderij in Berghum. Na een ziekbed van ruim 10 jaar, waarvan hij de laatste vijf jaar doorgebracht heeft op het Verpleegcentrum Twente-Oost te Denekamp, overleed hij op 14 juli 1999 in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

Hij was de oudste uit een groot gezin. Na de landbouwschool heeft hij verschillende banen gehad, onder andere bij Vredestijn en de NAM. Zijn grote passie was de sterrenkunde. De sterrenkunde was alles bepalend in zijn leven. Het was zijn lust en zijn leven. Door de uitleg van zijn vader over de sterrenhemel is zijn interesse begonnen. Zijn verblijf in Indonesië heeft zijn interesse verder doen groeien. In deze tijd kreeg hij door correspondentie kennis aan zijn vrouw Paula. Uit het huwelijk met haar zijn vier kinderen geboren, Wilfried, Gerrie, Rob en Edwin.

Pa had een serieuze kant, maar daarnaast ook een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Menig broer en zus kan hierover meepraten. Iedereen was bij hem altijd een welkome gast. Vooral met zijn schoondochters kon hij op een leuke en humoristische manier

omgaan. Jong en oud voelden zich prettig in zijn omgeving. Fotograferen was vooral in de tijd toen hij bij Polaroid werkte zijn lust en zijn leven. De "bakken" vol foto's getuigen daarvan. Ook zijn liefde voor huisdieren, met name voor Tacor en Daisy, zijn typerend voor Pa. Tot het laatst toe was zijn bezorgdheid om Daisy groot. Pa was een vrijgevig man die niet veel waarde hechte aan materiële dingen. Hij gaf veel weg. Zijn veelomvattende kennis haalde hij zelf uit zijn grote verzameling boeken, tijdschriften en wetenschappelijke bladen. Hij was een veel belezen man. Gelukkig heeft hij voor zijn slopende ziekte samen met Ma nog enkele verre reizen gemaakt, waaronder een reis naar Amerika, het land dat voor hem het hoogtepunt was op het gebied van sterrenkunde. Op een begrijpelijke manier kon hij de moeilijke materie duidelijk maken aan een breed publiek. Jong en oud kon hij boeien. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk op een grote groep jonge vrijwilligers, die hij om zich heen verzameld had bij de Sterrenwacht aan de Mekkelhorsterstraat. Dit alles leidde uiteindelijk tot een uit de hand gelopen hobby, die niet meer te stoppen was. Toen hij dacht meer tijd te krijgen door in de VUT te gaan, openbaarde zich de ziekte van Parkinson. Dit kostte hem al zijn kracht. Uiteindelijk overleed hij op 75-jarige leeftijd.

*Rust nu maar uit Pa !
Het is goed geweest.*

Wij danken u allen hartelijk voor uw meelevens en uw gebed tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Familie Gosemeijer - Sanders