



Wilt in uw gebed gedenken  
**CORNELIS JOSEPHUS GUDDE**

Echtgenoot van wijlen

**Mathilde Marie Josephine Hubertine van Daelen.**

Geboren 16 januari 1887 te Berkel-Enschot, overleden 1 september 1962 te 's-Hertogenbosch, gesterkt door de genademiddelen der Kerk. In afwachting van de dag der Opstanding werd zijn lichaam te rusten gelegd bij dat van zijn zeer geliefde echtgenote op het R.K. Kerkhof, Orthen, op 5 september daaraanvolgend.

Zalig zij die in de Heer sterven, want hun goede werken volgen hen, en talrijk zijn de goede werken die hij in huis en daarbuiten verricht heeft. Goed was hij voor zijn kinderen, die hij met zijn zorgende liefde omgaf, nadat moeder hun al te vroeg ontvallen was. Goed vooral voor zovelen, die in het leven zwak stonden, aan wie hij kracht gaf vanuit zijn eigen levenshouding; kracht die hijzelf zocht en vond in zijn godsdienstige overtuiging, in het Eucharistisch Brood, waarmee hij zich dagelijks sterkte. Zo werd zijn leven een apostolaat door woord en voorbeeld. Hij was een man van gezag met een groot verstand en een sociaal voelend hart. Groot was zijn liefde voor het vaderland, die nog groeide in de jaren van oorlog en bezetting. Groot was ook de liefde voor zijn stad, aan welker geschiedenis hij op zeventigjarige leeftijd een standaardwerk wijdde en nu een tweede in handschrift voltooid naliet.

Geliefde zonen en dochters, wat hebt gij mij veel vreugde bereid. Hoe hebt gij getracht in de plaats te treden van haar, wier gemis ik na zoveel jaren nog steeds bleef gevoelen. Gij waart mijn trots en steun. Hebt dank voor uw liefde en goede zorgen die mijn levensavond zo vredig en zo mooi gemaakt hebben. De Heer heeft alles welgedaan. Zijn voorzienigheid verliet ons nimmer.

Zet in uw mooie gezinnen met uw kinderen, mijn lieve kleinkinderen, onze familietradities voort.

Dierbare familieleden, hoe verheugde het mij in uw midden te verwijlen. Maar ook nu ben ik bij u. Mijn leven werd niet weggenomen, maar in een beter veranderd. Mijn vele vrienden, onze vriendschap blijft verankerd in wederkerig gebed.

Z. L. Vrouw v. Den Bosch, geleid hem, die zo vaak voor uw genadetroon geknield heeft, tot uw Zoon. Amen.