

Een dankbare herinnering aan

Anna Bleumink- Klein Gunnewiek

sinds 8 september 1994 weduwe van

Bernard Bleumink

Zij werd op 23 februari 1919 in Auste onder de gemeente Eibergen geboren en kreeg de namen Johanna Berendina. Zij overleed in de morgen van dinsdag 30 juli 2002 in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. De viering ten uitvaart vond plaats op 2 augustus in de parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis ten leven hebben wij haar daarna te ruste gelegd op de r. k. begraafplaats te Groenlo.

Een sterke vrouw is van ons heengegaan. Zich bewust van haar waardigheid ging zij zelfverzekerd op haar doel af. Zij wist wat zij wilde en durfde de dingen bij de naam te noemen, zodat je wist wat je aan haar had. Orde en netheid met gevoel voor stijl hoorden bij haar. Maar met een zekere humor en zelfspot kon zij ook weer relativeren.

Toen het huwelijk met haar man kinderloos bleef, maakten zij het toch vruchtbaar door ons als vier eigen kinderen aan te nemen. Over en weer groeide een band waar wij als een hecht gezin blij mee waren. Zij waren gelukkig en blij met ons als hun eigen kinderen, wij hadden in hen goede en zorgzame ouders.

Er kwamen zorgen, ziektes, ongelukken, het overlijden van vader, het plotselinge overlijden van broer Leo, er waren ook vele gelukkige dagen en jaren.

Door alles heen bleef moeder de sterke vrouw, de spil die in waardigheid overeind bleef en leiding gaf. Zij genoot van bootreisjes met vader, het fietsen in de natuur, het leggen van een kaartje, een borreltje, feestjes in familie en stad. Gelukkig en blij was zij ook met haar kleinkinderen en naderhand de eerste achterkleinkinderen voor wie zij een aandachtige oma en omama was.

Daarbij werd zij in alles gedragen door een degelijk en oersterk geloof.

Daarmee nam zij de zwaarste hindernissen, dit geloven droeg haar ook toen zij de laatste tijd van haar leven ziek werd. De ziekenzalving maakte zij samen met ons tot een waardig afscheid, waarna zij vol vertrouwen het naderende einde aanvaardde en in vrede van ons is heengegaan.

Wij danken onze God dat zij de onze mocht worden op onze levensweg. In geloof reiken wij haar over in Gods hand opdat zij voor altijd mag leven en rusten in vrede vooral ook met vader en Leo.

Voor uw belangstelling en meelevens tijdens haar leven, in haar ziekte en na haar overlijden zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen