

In dankbare herinnering aan:

Henk klein Goldewijk

30 mei 1934 - 11 december 1993

Hem gedenken.....

Hem gedenken die mijn vader was
en is, al legde hij zijn lichaam af
dat we lieten dalen in het graf,
met dank voor alles wat hij gaf en was.

In de herfst, met wind en jagende wolken,
bleef zijn ruime heldere geest,
dat wat hij zei en is geweest,
mij boeien om opnieuw te vertolken.

Genieten van buiten zijn en de natuur,
zich verfrissen aan het spel der seizoenen
in groei en sterven van bladeren en bloemen,
meeleven met mensen, gewoon en puur.

Graag lezen, vertellen en luisteren
ook naar de stilte van het diepste binnen,
geregeld gebed om zich te bezinnen,
om baas te blijven over het duistere
wat ieder mens wel eens dreigt of deprimeert,
maar ook wijzer maakt en meer volleerd.

Door ma gevonden in pa's bureau.