

Ter herinnering aan
Jan Klein Gunnewiek

Hij werd geboren op 22 oktober 1913 in Avest en gedoopt met de namen Johannes Bernadus. Op 17 augustus 1948 trouwde hij met Grada Arink. Hij was vader van 9 kinderen en opa van 17 kleinkinderen. Op 11 juli 1999 is hij na een welbested leven in zijn vertrouwde omgeving in Avest gestorven. Vanuit de H. Calixtuskerk hebben we hem te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats in Groenlo op 15 juli 1999.

Jan van de Wielaker uit "Auste" was een genoeglijke en beminnelijke man. Het liefst op de achtergrond was hij er voor de mensen om zich heen. Als slachter zorgde hij -soms illegaal zoals in de oorlog- voor eten voor de mensen. Bijna tot zijn 80^{ste} jaar is hij hiermee doorgegaan. Hij werkte ook bij het waterschap, daar maakte hij beken en sloten schoon. Af en toe moest hij bij nood -zoals ijsgang en wateroverlast- zorgen voor een goede doorvoer bij de bruggen over de Slinge. Daarnaast was hij boer op de boerderij van de Wielaker, die hij overnam van zijn ouders. Daar woonden ook "grootva en grootmoo" nog bij hen in. Hij heeft lang voor zijn ouders gezorgd samen met zijn vrouw Grada. Ondanks zijn 3 banen vond hij genoeg tijd voor zijn vrouw en 9 kinderen. Van Joke moest hij te vroeg

afscheid nemen vanwege een ernstige ziekte. Voor moeder deed hij alles en de kinderen en kleinkinderen kregen alle aandacht. Als het nodig was stond hij er. Voor ons was hij er altijd als vanzelfsprekend en nooit klagend over zichzelf. Temidden van zijn kroost voelde hij zich op zijn gemak en genoot hij intens. Toen hij al bijna met pensioen ging, gaf hij zich de kans om samen met moeder reisjes te maken die wat verder gingen dan het Zwillbrock. Hij kreeg meer tijd om de politiek en het voetbal op tv te volgen. Ook kaarten was een grote hobby van hem: harten-jagen en solokaarten.

Getrouwd op zijn 35^{ste}, mocht hij vorig jaar zijn 50-jarig huwelijksfeest nog meemaken. Hij genoot van "good etten, ne sigare en ne borrel". Tot het laatst toe mocht en kon hij dit aanhouden. Tijdens het verjaardagsfeestje van moeder is hij temidden van kinderen en kleinkinderen heengegaan. Dat deed hij zoals hij leefde: eenvoudig en kalm. Na een sigaar, speklap en een borrel is hij aan zijn laatste reis begonnen.

Jan, vader en opa bedankt voor alles.

Grada Klein Gunnewiek-Arink
Kinderen en kleinkinderen

Voor uw interesse en medeleven danken wij U hartelijk.