



## Ter Gedachtenis

aan onze lieveling

**HENDRIKA GUSMAN.**

Geboren te Enschede 11 Mei 1934, overleden in het R.K. Ziekenhuis, na voorzien te zijn van het H. Oliesel 19 Augustus 1941 en werd den 22en d.o.v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

---

Die bloem is veel te teer, o Heer  
Voor onze sfeer gebleken  
En onze hand was kwaad in staat  
Die lelie op te kweken  
Zij bloeie dan in 't Vaderland  
En geure daar ten offerand.

Waarom zoudt ge ouders treuren om het kind, dat u ontviel? In haar onschuld heeft God het meisje weer tot zich genomen, wat Hij u maar tijdelijk had toevertrouwd. Zij is nu een echt „Zonnekindje” in de hemel. Gelijk echt katholieke ouders zegt ge in alle omstandigheden met het woord van de H. Schrift: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd.