

*Marian Morsink - Haafkes*

\* 28 december 1942      † 4 maart 2018



In liefdevolle herinnering

## *Marian Morsink - Haafkes*

echtgenote van

### Jan Morsink



Marian Morsink is geboren op 28 december 1942 te Rossum in het gezin Haafkes aan de Haarstraat. Zij hield van de gezelligheid, saamhorigheid en structuur in dit gezin. Ook kon ze genieten van leuke uitstapjes met vriendinnen. Ze was trots op haar werk als coupeuse.

Tijdens haar verkeringstijd met Jan heeft ze veel in haar ouderlijk huis geholpen. Dat deed ze met veel liefde.

Na haar huwelijk met Jan woonde ze aanvankelijk aan de Prins Hendrikstraat in Denekamp. Zes jaar later verhuisde het gezin naar de zelfgebouwde woning aan de Krabbendijk.

Marian schonk het leven aan 3 kinderen; Angeliek, Frank en Edwin. Veel gelukkige jaren heeft ze beleefd aan het opgroeien van haar kinderen, waar ze zielsveel van hield. Ze was sociaal en gastvrij. Het was dan ook altijd een zoete inval aan de Krabbendijk. Kleren naaien en truien breien waren haar grote hobby's in die tijd. De moestuin gaf haar veel voldoening en de kinderen hadden veel plezier met het verwerken van de oogst. In haar leven heeft zij ook enkele moeilijke jaren gekend. Veerkrachtig als zij was, zette Marian haar schouders eronder en ging weer werken. Het was een gelukkige tijd voor haar en haar familie. Marian was trotse oma van Daphne, Merle, Eline en Marije. Zij beleefde veel vreugde aan haar kleinkinderen.

Zeven jaar geleden verhuisde ze naar het verpleeghuis in Losser, waar haar creativiteit weer opbloeide. In de laatste maanden van haar leven, heeft zij veel moeten inleveren. Toch was zij tot op het laatst een sterke, wilskrachtige vrouw die van het leven hield.