



IK WEE T DAT
MIJN VERLOSSER
LEEF T EN IK TEN
JONG ST EN DAGE
UIT DE AARDE
ZAL VERRIJZEN

JOB. XIX 25.



Gedenk in Uw gebed en Offer

BERENDINA THEODORA DE HAAN

Echtgenote van

JOHANNES HERMANUS FISELIER

Zij is geboren te Duistervoorde 28 Augustus 1893. In de morgen van 8 Nov. 1950 is zij onverwachts, maar nog gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk in de vrede van Christus ontslapen. Haar lichaam is te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Overdinkel op 11 Nov. 1950

Haar ziel leve bij God.

Als de draad van een christelijk moederleven afgesneden wordt dan is er dubbele smart, maar meer dan dubbele troost voor hen die het mochten meeleven. Dat voelen wij bij deze lieve vrouw en zorgzame moeder, die van ons is heengegaan.

Blij en opgewekt van karakter heeft zij het leven dat God haar gaf - met zijn vreugde, maar ook met zijn kruis en pijnen - weten te waarderen als een kostbaar pand dat God haar leende en nu weer van haar heeft teruggenomen, om het te veranderen in een hoger en schoner leven. Het is God wil. Zijn wil geschiede.

Dierbare man, stel al uw vertrouwen op God, want Hij beschaamt hen niet die op Hem bouwen.

Mijn lieve kinderen: gij waart de vreugde van moeder, wees nu een vreugde van vader. Wees goed voor elkaar, heel uw leven.

Vergeet mij niet in Uw gebeden.

ONZE VADER

WEES GEGROET

Zij ruste in vreugde.