



Bennie ter Haar

1941 - 2017

In liefdevolle herinnering aan

Bennie ter Haar

echtgenoot van Truus ter Haar - Olde Benneker

* 16 augustus 1941

† 18 april 2017

Na de afscheidsviering op 24 april 2017 in de H. Maria-Geboortekerk te Losser, hebben wij hem begeleid naar het crematorium in Usselo.

Bennie werd geboren op 16 augustus 1941 in Overdinkel. Na de basisschool en Ambachtsschool werd hij net als zijn vader buschauffeur bij de TET.

Op 27 oktober 1966 trouwde hij met Truus en kwamen er twee kinderen. In 1971 ging Bennie als beroeps in Militaire dienst, waarna in januari 1972, de hele familie naar Bramsche in Duitsland verhuisde. Hij werkte daar als chauffeur Militair Transport, op de basis in Hesepe. Oktober 1980 verhuisde het hele gezin naar Schoppingen en in 1986 weer terug naar Losser. Bennie ging werken op de Vliegbasis Twente.

In 1993 werd hij voor een half jaar uitgezonden naar Villafranca in Italië ter ondersteuning van de militaire operatie Deny Flight in Bosnië. De laatste jaren

werkte Bennie in Hangar 8 als instructeur voor de opleiding tot trekkerchauffeur. Daarnaast had Bennie één grote hobby: chauffeur.

Vanaf 2010 bleef Bennie thuis om Truus lastig te vallen achter de geraniums. Ze hebben nog een paar leuke jaren gehad. Samen met de kinderen, kleinkinderen en familie hebben ze op 29 oktober hun 75-jarige verjaardag en 50-jarig huwelijk gevierd.

De laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit. Hij heeft nog zijn best gedaan, maar zijn lichaam was te moe. Op eerste paasdag in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heeft hij de ziekenzalving gekregen. Hij heeft dit nog heel bewust meegemaakt. Op dinsdag 18 april is hij in het bijzijn van zijn vrouw en familie vredig ingeslapen.

Wat achterblijft zijn hele mooie herinneringen aan een geweldige man, vader en opa.
Bennie, het gaat je goed...

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u zeer dankbaar.

Truus, kinderen
en kleinkinderen