





Ter nagedachtenis aan

## **GERRIT TER HAAR**

Hij werd geboren op 17 december 1922 te Borne en overleed op 14 november 1999 te Hengelo (O.V.). Na de Eucharistieviering in de "St. Theresiakerk" te Borne hebben we afscheid van hem genomen in het crematorium "Enschede" te Usselo.

Op 14 november, de verjaardag van zijn zoon Gerrit, is in het bijzijn van ons allen, mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa van zes kleindochters van ons heengegaan.

Hieraan voorafgaand hebben we een jaar van angst en toch ook hoop gehad. Dit kwam vooral omdat hij nooit ergens over klaagde.

De laatste weken ging het ook beter. Op 10 november vierden we nog het 48-jarige huwelijksfeest en waagde hij 's avonds nog een dansje.

Pa mocht ook altijd graag vertellen over vroeger. De oorlog, de jaren die ze in Zuid-Afrika hebben gewoond. Hij noemde dat dan de "10 mooiste jaren van hun leven". En dan nog zijn duiven, als jongen van 16 was dat al zijn lust en z'n leven. Hij trof dan ook een vrouw die hem dat van harte gunde. Voor ma heeft hij dan ook al een paar maand geleden zijn duiven weggedaan, omdat hij ze zelf niet meer kon verzorgen en er niemand mee tot last wou zijn.

---

*Voor uw belangstelling en troost na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze hartelijke dank.*

*Fam. ter Haar - Aarninkhof  
Kinderen en kleinkinderen*