



Grada
Masselink - Haarman



*Leven met de dingen zoals ze zijn
en niet zoals je graag zou willen.*

*Een goed leven is geleefd
en veelal is beleefd.*

Nu is het tijd om afscheid te nemen
van onze lieve (schoon-)moeder en oma.

GRADA HENDRIKA Masselink - Haarhuis

*sinds 20 februari 2001
weduwe van Gerhard Masselink*

* 26.11.1927

† 06.11.2009

Grada is bijna 82 jaren geleden in Weerselo geboren. In dit dorpje ging ze naar school en uiteindelijk is zij hier in 1960 in het huwelijk getreden met Gerhard Masselink. In 1961 werd zij moeder van dochter Petra en drie jaren later van zoon Jan.

Zij gaf ons de ruimte om ons zelf te ontplooiën en dacht daarbij niet aan haar eigen voorkeur. Grada was iemand die zeer geïnteresseerd was in de medemens en haar omgeving.

Toen onze vader ziek werd hebben ze gezamenlijk besloten het vee te verkopen en de kampeerboerderij uit te breiden. De varkensschuur en koeienstal werden hiertoe verbouwd. Gerhard kon vanwege zijn ziekte nergens meer naar toe waar gerookt werd en daarom nodigden zij de wereld uit

naar "De Roezeberg" te komen. Het negatieve ombuigen tot iets positiefs, een sterk punt van Grada. Ze bleek erg geschikt te zijn als beheerster van een kampeerboerderij en samen met Gerhard heeft zij genoten van de recreanten die graag weer eens terugkwamen.

Onze moeder hechtte veel waarde aan "De Roezeberg" waar zij met Pa en ons allen een tevreden leven heeft geleid. Dat bewonderen wij ook aan haar, die tevredenheid en het feit dat zij zo gelukkig was. Een voorbeeld voor ons allen!

In 2000 verhuisden onze ouders naar het nieuwe huis, en zij genoten beiden van het huwelijksfeest van Jan & Ragonda dat hetzelfde jaar in juli plaatsvond. Toen ma 74 jaren oud was werd ze Oma. Ondanks het feit dat ze nog geen luier kon verschonen was zij op haar manier bijzonder gesteld op Bodéra en dat was wederzijds. Wij zijn dankbaar dat zij ook deze blijde gebeurtenis mee mocht maken.

***** / ***** / *****

Graag houden wij haar in de gedachten zoals ze was, een stevige, hartelijke en gezellige persoonlijkheid die soms uren met ons kon praten.

Wij danken u voor de hulp, steun en medeleven, die u ons al die jaren heeft gegeven.

P.A.M. Masselink & C.J. de Vries
Jan, Ragonda en Bodéra Masselink

Nutter, 11 november 2009