



Wü zün  
in Gods Hand



Gedenk in uw geboden

## Gerhardus Hermanus Haarman

Hij werd op 12 dec. 1903 te Saasveld geboren. Op 23 november 1971 is hij plotseling te Amsterdam overleden. Op 27 november d. o. v. hebben wij zijn lichaam te rusten gelegd op het r. k. Kerkhof te Weerselo.

De dood komt als een dief in de nacht. Zo werd ook deze man, die zo geheel alleen zijn weg door het leven ging, plotseling door de dood gegrepen. Zalig is dan bij, die in Gods vriendschap leeft. Voor hem immers is de dood een overgang tot een nieuw en beter leven.

Daarbij moeten we wel bedenken, dat ook voor ons het uur van sterven eens zal komen. Zal het ook zo onverwacht zijn? We weten het antwoord niet.

Christus heeft ons daarom gezegd: „weest ook gij dus bereid, want de Mensenzoon komt op een uur dat gij het niet verwacht.” (Mt. 22, 44)

Goede Vader in de hemel, wij bidden U: ontsla hem van de zonde, die hij in zijn menselijke zwakheid bedreef, en geef hem de hulp van Uw liefde, opdat hij in het Rijk van Uw licht en van Uw vrede moge worden opgenomen, door Christus onze Heer. Amen.