



Jan Haarman

\* 11 mei 1931    † 16 augustus 2015

In dankbare herinnering aan



# Jan Haarman

echtgenoot van

## Gerda Haarman - Spijker

\* Weerselo  
11 mei 1931

† Weerselo  
16 augustus 2015

Na een plechtige uitvaart op zaterdag 22 augustus in de H. Remigiuskkerk van Weerselo, hebben we jou ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Weerselo.

Je groeide op in een hecht gezin met 2 broers en 6 zussen. In 1959 trouwde je met Gerda en kregen jullie samen 4 zonen; Walter, Jan, Ruud en Peter. Het verlies in 1977 van je vader en vervolgens je broer Gerrit en schoonzus Mia als gevolg van de vliegcrash in Tenerife, heeft een diepe indruk op je gemaakt.

Je bent met werken begonnen als metselaar, echter door een ongeval aan je knie kon je het werk op de bouw niet meer voortzetten. De handel, die toch al in je zat, heeft je doen besluiten de veehandeling te gaan. Hier heb je

met hart en ziel je levenswerk van gemaakt. Wat was je trots dat Jan en Ruud het bedrijf hebben voortgezet.

Toen je het rustiger aan ging doen was er tijd voor andere leuke dingen: vakanties met andere stellen naar verschillende bestemmingen binnen Europa. Ook ben je meer dan 40 jaar, samen met ma, op bedevaart geweest naar Wittern te Limburg. Hiervoor ben je zelfs nog onderscheiden. En wat was je trots op je 10 kleinkinderen. Hier kon je ook zo van genieten.

De laatste jaren liet je geheugen je steeds meer in de steek en vorig jaar in juli hebben wij, met veel pijn in ons hart, jou naar verzorgingshuis Sint Jozef te Weerselo moeten brengen. Je bent hier liefdevol verzorgd en na een kort ziekbed, voorzien te zijn van de Ziekenzalving, hebben wij afscheid van jou moeten nemen op zondag 16 augustus 2015.

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa willen wij u oprecht bedanken.

Gerda Haarman - Spijker  
Walter - Claudia  
Jan - Miranda  
Ruud - Nel  
Peter - Chantal  
En kleinkinderen