



BK

S. 8066

Ik zal u wederzien en uw
hart zal zich verheugen.

Joh. 16: 22.



TER GEDACHTENIS AAN ONS
INNIG GELIEFD DOCHTERTJE

JOHANNA THERESIA HAARMAN,

in den aanvalligen leeftijd van 7 maanden
overleden te Losser 21 Maart
1936 en 25 Maart begraven op het
R. K. Kerkhof aldaar.

Kindjelief! waarheen, waarhenen
Is uw zieltje toch gegaan?
Vader, Moeder, allen schreien
Nu zij om het lijkje staan.

Schrei niet meer, o lieve Vader,
Moeder, droog toch af dien traan,
Want uw kindje is toch zoo blijde
Naar den Hemel heengegaan.

Bloempjes draag ik om mijn hoofdje,
't Witte kleedje staat zoo net,
Vleugels heb ik ook gekregen
O, dat vliegen is zoo'n pret!

En dan vouw ik blij de handjes,
Buig mijn kleine hoofdje neer;
'k Bid dan zachtjes voor u allen,
Spaar hen toch, o Lieve Heer!

Schrei dan niet, o lieve vader,
Moeder, droogt toch af dien traan,
Want uw kindje is als een engel
In den Hemel ingegaan.