

*Voor altijd in ons hart*



Annelies ter Bekke-Hamans  
1946 - 2011

In liefdevolle herinnering aan

## Annelies ter Bekke – Hamans

Een vrouw, moeder en oma met  
een hart van goud.

23 november 1946 - 18 december 2011

Annelies is geboren in een gezin van negen kinderen. Samen met haar tweelingzus Margreet was ze de jongste van het gezin. Huize Hamans bood een warme thuishaven aan de Goolkatenweg. Hier is de basis gelegd voor familiebanden, waar Annelies zo dol op was. Altijd klaarstaan voor anderen en als ze maar samen met haar dierbaren was, dan was alles goed. Ze hield van gezelligheid en wist als geen ander te

genieten van de kleine dingen in het leven. Ondanks haar zorgen stond ze altijd voor anderen klaar. Kaarsjes aan, kaartjes versturen, even een belletje. Juist die gewone dingen zullen we zo gaan missen.

Vakanties met het gezin en later alleen met Frans, je genoot met volle teugen. Italië, Zwitserland en daarna Ibiza en de Griekse eilanden. Even naar Gronau, een boodschapje hier en een bezoekje daar. Samen met Frans een daghap bestellen en gezellig ergens koffie drinken. Wat hebben we genoten van de tijd dat we samen waren.

Haar warmte en gezelligheid samen met alle mooie herinneringen zullen we koesteren en nooit vergeten.

Wij bedanken u voor uw aanwezigheid en getoonde belangstelling.

*Frans ter Bekke,  
kinderen en kleinkinderen*