





*Nooit meer je sprekende ogen  
Nooit meer je stralende lach  
Nooit meer "Alle bezoek alleen voor mij."*

## **Marian Hanstede**

11 september 1953

6 december 2002

Marian had als jongste van het gezin extra zorg en aandacht nodig.

Op veertienjarige leeftijd werd deze zorg voor een groot gedeelte overgenomen door het personeel op De LosserHof.

Hier had ze haar stekje gevonden.

Met veel plezier nam ze deel aan allerlei activiteiten, zoals het produceren van keramiek, dat ze zo lang mogelijk heeft volgehouden.

Ook mocht ze helpen bij het verzorgen van de medebewoners, strijken en was vouwen in de linnenkamer.

Omdat ze zich zo goed ontplooidde, ging ze begeleid wonen in Oldenzaal.

Marian was ook heel actief met de drumband "Rin-tin-tin."

Zwemmen en dansen deed ze ook heel graag. In Oldenzaal heeft ze met plezier vele jaren met de vaste groep gewoond, tot ze naar Noord-Deurningen verhuisde.

Daar ging het snel minder met haar gezondheid en hebben we Marian naar haar vertrouwde omgeving op De LosserHof terug gebracht, waar ze zich onder de gespecialiseerde zorg weer gelukkig voelde.

De familie denkt met dankbaarheid terug aan de geweldige opvang en verzorging op De LosserHof.

Voor uw bliken van belangstelling en medeleven zeggen wij u hartelijk dank.

de Fam. Hanstede

Denekamp, 11 december 2002