



GOLGOTHA

E.S.W.

NO 92

Bid voor de Ziel van Zaliger
Johannes Gerardus Hasselerharm

echtgenoot van

Aleida Christina Maria Luijck

geboren te Weerselo 11 Nov. 1888, na het ontvangen v. d. H. H. Sacramenten der stervendea, overleden te Hengelo 19 April 1943 en begraven den 21 d.a.v. op het R. K. Kerkhof van Hengelo.

Hij zag om naar den bijstand der menschen en er was niemand die hem kon helpen.

De dood is beter dan een bitter lijden, en de eeuwige rust beter dan een bijlijvende ziekte.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen besteed, en de Heer heeft hem verlost uit al zijne kwellingen.

Zijn leven is geëindigd in smart, zijn kwaal wilde niet genezen.

Hij was een man met eene echt godsdienstige overtuiging, oprecht en vroom.

Hij heeft Gods ijver in zich gehad, en den God die alles geschapen heeft, getrouw aangebeden.

Mijne dierbaren, God heeft het offer van mijn leven gevraagd. Waren wij hier op aarde door teedere banden verbonden, onze liefde blijft in eeuwigheid.

In het rijk van Jezus' liefde zullen we elkander terugvinden.

Barmhartige Jesus,
geef hem de eeuwige rust.

Aflaat 7 j. en 7 quadr.