



Ter herinnering aan

Herman Hassink

Hermanus Gerardus Franciscus

Op 11 juli 1936 werd hij geboren te Lonneker
en op 3 oktober 2002 is hij omringd
door zijn vrouw en kinderen thuis overleden.

*Het liefst in de tuin,
en om het huis,
wat spelen met Olaf,
dan voelde hij zich thuis.*

*Even naar Chantal of Niek,
koffie, biertje en weer gaan,
nooit voor niets een beroep op hem,
je kon er altijd van op aan.*

*Eind mei stortte de wereld even in,
toen kwam het nare bericht,
zijn ziekte zou gaan domineren,
er was geen genezing meer in zicht.*

*Hij had nog zoveel,
om voor te leven,
hij wilde nog zoveel
samen met ons beleven...*

Wij bedanken iedereen voor hun belangstelling
en meelevens tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en mijn opa

Rikie Hassink - Bosch
Chantal en Gerbert
Olaf
Nick en Jacolien