

*Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
klommen we hoog naar de hemel
en namen je gewoon mee t'rug....*



Bernard Hietbrink

*27 augustus 1929

† 22 maart 2005

Zijn leven werd gekenmerkt door zorgzaamheid en liefde voor ons allemaal.

Nardy

Annette en Rob

Alwin en Silvia

Wouter, Ruben en Marél

Voor uw bliken van medeleven hartelijk dank.

*Als straks het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
De stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
dan voel ik dat er een diepe stilte komt,
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw, het is voorbij,
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was, en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan,
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.*