

Ter herinnering aan

Wies Hijl

echtgenoot van Corry Hilkens

vader van Véronique en Marjolein

Hij werd geboren in Cuijk op 24 oktober 1937 en is voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden in Enschede op 14 mei 1985.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere te Lonneker is hij begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

Tot op de dag waarop hij gestorven is heeft Wies met een stugge volharding gevochten voor zijn gezondheid. Evenals vóór zijn ziekte bleef hij zorgzaam voor zijn gezin, consciëntieus wat zijn werk betrof, waarbij hij niet bang was voor het onbekende, en genoot hij van zijn vrije tijd.

Dit alles deed hij met een eigen, heel persoonlijke, vaak relativerende kijk op het leven en met zijn specifiek gevoel voor humor.

De dood heeft hij aanvaard omdat hij terug kon zien op een goed leven, waarvoor hij dankbaar was.

In de laatste uren waren zijn gedachten bij allen, waarmee hij een band had.

In onze herinnering zal hij altijd bij ons blijven.

Ook namens alle anderen die van hem hielden dank ik iedereen, die tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden met ons heeft meegeleefd, heel hartelijk.

Corry Hijl-Hilkens

Lonneker, mei 1985

---

*Ter gedachtenis  
aan een dierbare dode*

*Lieve dode*

*Je leven is voltooid*

*we plukten je laatste woorden*

*vlak bij je lippen*

*keerden ons binnenste buiten*

*zwoegden mee in je geboortepijn*

*je niet voorgoed gestorven zijn*

*nog loop ik achter je leven aan*

*gevallen blad stil op je rug*

*de weg die jij gaat kan ik niet gaan*

*jij moet weer in de aarde terug*

*lieve dode*

*prachtig blad*

*onder de zoden*

*hoe ver is dat*