





Dankbare herinnering aan

**Johannes Bernardus Hilboldt**

echtgenoot van

**Mieke Sniijders**

Jan werd geboren in Meddo op 15 juni 1931. Hij is vredig ingeslapen op donderdag 7 december 1995.

Na een plechtige Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van Lourdeskerk te Haaksbergen hebben wij hem ter ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

---

Eenvoud en hartelijkheid zijn de twee woorden waarmee we deze fijne man het beste kunnen typeren.

Hij had er allermintst behoefte aan om op de voorgrond te treden. Hij kende geen pretenties.

Jan was huiselijk, kon met mensen omgaan, had een goede band met familie, bureu en kennissen. Hij was een gezellige prater met met een goede visie.

Intens kon hij genieten **van kinderen :**

zijn kleine vriend Rob,

**van de natuur :**

tijdens vakanties of uitstapjes met de auto.

Werk op de boerderij was niet aan hem bestd. Zijn voorkeur ging uit naar motoren,

auto's, techniek. Dit alles had tot het laatst zijn belangstelling.

Samen hadden we ons tot taak gesteld moeder tot het laatst thuis te verzorgen, totdat bleek dat Jan aan een ernstige ziekte leed. Maanden van angst en onzekerheid over een te vroeg afscheid volgden.

Lichamelijke achteruitgang was een zwaar kruis dat hij moedig heeft gedragen.

Zijn humoristische opmerkingen deden menige klacht verstommen.

Dat hij nu moge rusten waar hij zo zeer naar verlangde.

Jan, we zullen je heel erg missen !

---

Voor uw medeleven en steun tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve mar zeg ik u hartelijk dank.

Mieke Hilboldt - Sniijders