



DE MEESTER IS DAAR  
EN ROEPT U



Wanneer gij dit prentje ter hand neemt,  
gedenk dan in uw gebed

**JOHANNA ANTONIA  
HILDERING**

echtgenote van  
**Hendrikus Gerhardus Wilmer**

Zij werd 11 maart 1902 te Ammeloe (Dld.) geboren en overleed onverwacht te Buurse op 7 juni 1972, waar zij 10 juni d.a.v. op het kath. kerk werd begraven.

---

Wij weten, dat wij hier geen vaste woonplaats hebben, dat wij allen op weg zijn naar de hemel en dat de Heer ons kan roepen in Zijn paradijs, wanneer Hij wil, om bij Hem een geluk te genieten dat niemand ons ontnemen kan... maar zij werd zó plotseling uit ons midden weggerukt, en dit is zo'n harde beproeving voor haar man met wie zij bijna veertig jaar lang lief en leed heeft mogen delen. Moge hij troost vinden in de gedachte, dat zij een goede zorgzame vrouw was, ook voor zijn moeder, die haar voor korte tijd in de dood is voorgedaan, en dat de Heer nu haar deel is in het land, waar geen dood meer is, maar waar men leeft en waar ook wij eens zullen zijn.

Moge verkwikking, rust en vrede haar deel zijn.