



In dankbaarheid denken wij terug aan

**HERMANNUS HENDRIKUS
HILDERINK**

echtgenoot van

MARIA BERNARDINA WIESKAMP

Hij werd op 22 april 1936 geboren te Boekelo. - Na het Sacrament van de zieken ontvangen te hebben is hij op 4 januari 1992 te Boekelo overleden.

Met de viering van de Eucharistie hebben we afscheid genomen op woensdag 8 januari, waarna we hem begraven hebben op het kerkhof van de r.k. Marcellinusparochie te Boekelo.



Zijn gehele leven heeft hij zich ingezet voor zijn werk als melkboer. Het ergste vond hij, na een ernstige operatie, vele jaren geleden dat "het werk er af was". Maar tot het laatst toe bleef de belangstelling: hij leefde nog mee met hart en ziel.

Ruim 30 jaar heeft hij lief en leed met zijn vrouw gedeeld; zij, die hem aanvoelde en waar hij volle steun bij had

Hij was een zorgzame vader voor zijn kinderen. Hij zag ze graag om zich heen, leefde mee met elk van hen. Als trotse opa kon hij ook op een kleine steun van zijn enige kleindochter genieten.

Hij was altijd opgeruimd en maakte graag 'n gezellig praatje met ieder, waardoor hij vele vrienden had.

Het liefst praatte hij over zijn grootste hobby: de paarden, waar hij veel inzet voor toonde, met als waardering: een kampioenspony.

Velen kwamen aan zijn ziekbed, die hij oprecht bedankte voor hun aanwezigheid.

In geloof en vertrouwen ging hij deze moeilijke weg, in het bijzijn van vrouw en kinderen, als 'n brandende kaars die helemaal was opgebrand, om vanuit dit leven heen te gaan naar het eeuwige leven om altijd gelukkig te zijn.

Dat hij rust in vrede!

Hartelijk dank voor uw belangstelling en meelevens.

M. B. Hilderink-Wieskamp
Erik en José, *Marloes*
Sandra en Marcel