





In dankbare herinnering aan
Jan Antonius Marinus Hilderink
echtgenoot van
Gerda Leferink

Hij werd geboren te Haaksbergen op 2 juli 1934. Door het Sakrament van de Doop werd hij opgenomen in de gemeenschap van Christus. Onverwacht stierf hij te Enschede op 29 juli 1993. Wij namen afscheid van hem op 3 augustus. Zijn lichaam hebben we te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats „Het Waarveld“ te Haaksbergen

Om zin te geven aan zijn leven was het kleine en eenvoudige genoeg.
Ernst en humor: beide kregen een plaats.
Hij kon zijn leven zien als een geschenk: het reikte verder dan zijn eigen grenzen.
Tevreden met wie hij was en met wat hij had, gebruikte hij zijn talenten voor het welzijn van velen.
Zich bewust van het einde, bleef hij horizon zien.
We zijn dankbaar, dat we leven met hem mochten delen.

Levenswaarde

*De waarde van het leven wordt niet in jaren gemeten.
Kort of lang: het blijft om het even.
Je gaat door dalen en beklimt heuvels,
Je staat stil en gaat vooruit.
Het leven is zelf een berg van
verwachtingen, die samenkomen, waar
bergen als dalen en dalen als bergen de
levensweg markeren tot de waarde, die je
zelf hebt geschonken aan degenen, die in
het dal en op de heuvel naast je zijn
blijven staan.*

Dank u wel, dat u aan ons gedacht hebt tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man en onze vader.

Gerda
André - Annette
Berty