





Ter herinnering aan

Johannes Bernardus Hilderink

Johan

* 8 februari 1915

† 26 februari 2011

echtgenoot van

Catrien Hilderink - Temmink

Vader werd als één na laatste kind in een gezin van zeven kinderen geboren. Hij bracht zijn kindertijd door op een boerderij in Haaksbergen.

Op zesjarige leeftijd verhuisde de familie naar Buurse waar vader de rest van zijn leven zou blijven wonen. Hij kreeg werk bij het G.E.B. in Haaksbergen als elektriciën en later als keurmeester. In de oorlog moest hij werken in Ottenstein (Duitsland) waar hij ondanks de oorlog een aantal mooie jaren heeft gehad. In 1948 ontmoette hij moeder en ze trouwden in 1949. Samen kregen ze vier kinderen.

Vader werkte voor het gezin en moeder zorgde voor het huishouden en de kinderen.

In 1969 kregen zij een grote klap te verwerken toen de oudste dochter, Liduin, overleed op 18-jarige leeftijd na een verkeersongeval. Met de hulp van een sterke vrouw als moeder naast zich heeft vader dit doorstaan.

Hij stond altijd voor iedereen klaar en omdat hij erg handig was brachten veel Buursenaren hem defecte stofzuigers, haardrogers en zelfs wasmachines om te repareren. Dit lukte ook altijd en meestal voor een appel en een ei. De kerkklokken in Buurse werden 60 jaar lang aan zijn zorgen toevertrouwd, iets wat hij tot op hoge leeftijd met veel plezier heeft volgehouden. Voor zijn kinderen had hij alles over en op zijn eigen rustige, doordachte manier hebben we allemaal veel van hem geleerd. Vader heeft naast verdriet ook veel mooie dingen gekend. Hij genoot van zijn kinderen, kleinkinderen en niet te vergeten van zijn drie achterkleinkinderen. Wekelijks vroeg hij: "Hoo ist met de kleinn?". De woensdagavond voor zijn overlijden zijn ze bij hem in het ziekenhuis geweest en kende hij ze nog bij naam.

In 2009 waren vader en moeder 60 jaar getrouwd en dit hebben we in goede gezondheid samen mogen vieren. Hiervoor zijn we erg dankbaar. Vaders gezondheid werd goed bewaakt door moeder die hem tot het laatst toe heeft bijgestaan.

We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid, getoonde belangstelling en blijken van medeleven. Onze speciale dank gaat uit naar de burens van onze ouders die altijd klaarstaan en waar ze dag en nacht een beroep op kunnen doen.

*Lieve vader, het is goed zo,
je was een geweldige echtgenoot, vader en opa.*